

## Simon Ockley

(1678-1720) *Professor Arabisch op Universiteit van Cambridge.*

- “Een ding dat mag opgemerkt worden is dat zijn moeder beviel van hem in Mecca in de Kaaba; wat nog nooit bij iemand anders was gebeurd.”  
[*History of the Saracens*, London, 1894, p. 331]

★ ★ ★ ★ ★

## Washington Irving

(1783-1859) *Bekend als “eerste Amerikaan van de letteren”.*

- "Hij was van de nobelste vertakking van de nobele ras van Quraish. Hij bezat de drie kwaliteiten die het meest geprezen worden door de Arabieren: dapperheid, welsprekendheid en gulheid. Zijn onverschrokken geest verworf hem de naam die hem werd gegeven door de profeet, De Leeuw van God, delen van zijn welsprekendheid blijven in sommige versen en gezegden bewaard onder de Arabieren; en zijn gulheid was gemanifesteerd in het delen onder de mensen, elke vrijdag, wat overgebleven was van het gemeenschapsgeld. En zijn grootmoedigheid, werd elke keer herhaald; zijn nobele verachting van alles wat gemeen en slecht is, en de afwezigheid in zijn gedrag van al het zelfzuchtige."  
[*Lives of the Successors of Mahomet*, London, 1850, p. 165]
- "Hij was een van de laatste en waardige van de primitieve moslims, hij kreeg zijn religieuze enthousiasme door de aanwezigheid van de Profeet zelf en volgde tot het einde zijn eenvoud als voorbeeld. Er wordt eervol over hem gesproken als de eerste Kalief die wat bescherming bood aan Belles-Lettres. Hij begaf zich zelf ook in de poëzie en vele van zijn gezegdes zijn bewaard gebleven en zijn vertaald in vele talen. Zijn zegel zei: 'De Koninkrijk behoort aan God'. Een van zijn gezegdes laat zijn kleine waarde die hij hecht aan de voorbijgaande splendeur van deze wereld zien, 'Het leven is maar de schaduw van een wolk – de droom van een slaper'. "  
[*Lives of the Successors of Mahomet*, London, 1850, pp. 187-8]

★ ★ ★ ★ ★

## Robert Durey Osborn

(1835-1889) *Major of the Bengal Staff Corps.*

- “Met hem verging de met de meest oprechte hart en beste Moslim van wie de Mohammedaanse geschiedenis zijn herinnering had behouden..”  
[*Islam Under the Arabs*, 1876, p. 120]

**Om meer te weten te komen over Imam 'Ali bin Abi Talib, bezoek:**

<http://al-islam.org/faq/>

v1.0

*Dit heeft God u duidelijk voorgeschreven, opdat gij het zoudt verstaan.*  
(Qur'an 2:242)

**Wat Niet-Moslims zeggen over ...**

**'Ali**

**DE EERSTE OPVOLGER VAN PROFEET MUHAMMAD**  
*(Vrede en zegeningen zij met hen beide)*

Imam 'Ali bin Abi Talib was de opvolger van Profeet Muhammad, vrede zij met hen beide. Dit is een collectie van korte quotes over hem van een grote verscheidenheid aan notabelen van verschillende religies, inclusief academicie, schrijvers, filosofen, dichters, politici, en activisten.

## Thomas Carlyle

(1795-1881) *Schotse historicus, criticus, and sociologische schrijver.*

- “En over de jonge Ali, je kan alleen maar van hem houden. Een nobel schepsel, zoals hij zichzelf laat zien, nu en altijd erna; vol van affectie, met vurige dapperheid. Iets welgemanierd in hem; dapper als een leeuw; maar toch met een elegantie, een waarheid en affectie waardig voor Christelijke ridderorde.”

[*On Heroes, Hero-Worship, And The Heroic In History*, 1841, Lecture 2: The Hero as Prophet. Mahomet: Islam., May 8, 1840)]

★ ★ ★ ★ ★

## Edward Gibbon

(1737-1794) *Wordt gezien als de beste Britse historicus van zijn tijd.*

- “Zijn enthousiasme en deugd werden nooit overtroffen door de recente bekeerlingen. Hij bracht de kwalificaties van een dichter, een soldaat en een heilige bijeen: zijn wijsheid ademt nog steeds in een collectie van morele en religieuze gezegdes: en elke tegenstander, in de gevechten van de tong of zwaard, werden onderworpen door zijn eloquentie en dapperheid. Vanaf de eerste uur van zijn missie tot de laatste momenten van zijn begrafenis, werd de Profeet (s) nooit in de steek gelaten door een genereuze vriend die hij met liefde zijn broer, opvolger en de betrouwbare Aaron van een tweede Moses noemde.”

[*The Decline and Fall of the Roman Empire*, London, 1911, volume 5, pp. 381-2]

★ ★ ★ ★ ★

## Philip Khuri Hitti

(1886-1978) *Professor van Semitische Talen op Princeton University*

- “Dapper in strijd, wijs in raadgeving, eloquent in spraak, trouw aan zijn vrienden, grootmoedig tegen zijn vijanden, werd hij het toonbeeld van Moslim nobiliteit en hoffelijkheid (*futuwah*) en de Solomon van Arabische traditie, om wie heen Arabische gedichten, gezegdes, preken en ontelbare anekdotes hebben geclusterd.”

[*History of the Arabs*, London, 1964, p. 183]

★ ★ ★ ★ ★

## Sir William Muir

(1819 - 1905) *Schotse geleerde en staatsman. Hield de post van Buitenlandse Secretaris van de Indische regering en ook was hij Luitenant gouverneur van de Noordwestelijke Provincies.*

- “Verleend met een zuiver intellect, warm in affectie, en betrouwbaar in vriendschap, van kleins af aan wijdde hij zijn hart en ziel aan de Profeet. Simpel, stil, en onambitieuze, toen hij na dagen het bestuur over de helft van de Moslim wereld kreeg en het was eerder aan hem toevertrouwd dan gezocht.”

[*The Life of Mahomet*, London, 1877, p. 250]

★ ★ ★ ★ ★

## Dr. Henry Stubbe

(1632-1676) *Classicist, polemicist, natuurkundige, en filosoof.*

- “Hij had een minachting voor de wereld zijn glorie en pracht, hij was erg bang voor God, gaf vele aalmoezen, was rechtvaardig in al zijn daden en nederig en vriendelijk; was erg intelligent en had een vindingrijkheid dat niet normaal was, hij was erg geleerd, niet in die wetenschappen die eindigen in speculaties maar die tot handelingen leiden.”

[*An Account of the Rise and Progress of Mahometanism*, 1705, p. 83]

★ ★ ★ ★ ★

## Gerald de Gaury

(1897 - 1984) *A distinguished soldier and diplomat.*

- “Hij was wijs in raadgeven en dapper in strijd, trouw aan zijn vrienden en grootmoedig tegen zijn vijanden. Hij zou voor altijd het toonbeeld voor moslim nobiliteit en hoffelijkheid zijn.”

[*Rulers of Mecca*, London, 1951, p. 49]

★ ★ ★ ★ ★

## Wilferd Madelung

*Professor Arabisch op Oxford Universiteit*

- “Tijdens de false claim van de Ummayade regering van legitieme soevereiniteit in Islam als God’s vertegenwoordiger op aarde, en met het oog op Ummayade verraad, willekeurig en verdeelde regering, en wraakzuchtige vergelding, begon men zijn eerlijkheid, zijn onvoorwaardelijke devotie aan Islam, zijn diepe persoonlijke loyaliteit, zijn gelijke behandeling van al zijn volgers, en zijn grootmoedige vergeving van zijn verslagen vijanden te waarderen.”

[*The succession to Muhammad: a study of the early caliphate*, Cambridge, 1997, pp. 309-310]

★ ★ ★ ★ ★

## Charles Mills

(1788 - 1826) *Toonaangevende historische schrijver van zijn tijd.*

- “Als de leider van de familie van Hashem en als de neef en schoonzoon van degene die de Arabieren respecteerden ..., is het erg vreemd dat Ali niet meteen het khalifaat kreeg na de dood van Muhammed. Aan de voordelen van zijn geboorte en huwelijk werd de vriendschap met de Profeet toegevoegd. De zoon van Abu Talib was een van de eerste bekeerlingen tot de Islam en Mohammad’s favoriete benaming voor hem was de Aaron van een tweede Moses. Zijn talenten als een redenaar, en zijn dapperheid als een strijder, waren dankbaar aan een natie in wiens oordeel moed deugd was en welbespraaktheid wijsheid was.”

[*An history of Muhammedanism*, London, 1818, p. 89]