

Berömvärd 'Asabiyyah

□ Försvarande av sanning och upprätthållning av rättvisa, försök att sprida och anta något som är sant, är antagligen inte 'asabiyyah, eller om de är, utgör en lovvärd sort. Kriteriet ligger i olika mål och syften, och i vilken utsträckning det innebär själviska och avskyvärda ändrar eller tjänar rätt och gudfruktigt ändamål. Således, när en man stöder sina fränder och vänner, om han gör det enbart för att upprätthålla rättvisa och besegra orättvisan så är denna typ av 'asabiyyah lovvärd och berömvärd, eftersom stöd för rättvisa och sanning är bland de sublimaste av mänskliga egenskaper som ett av attributen för profeterna (A) Gud och hans awliya (vänner). Man bör stödja den part som är på sanningens och rättvisans sida även om den kan bestå av fiender. En sådan person är en försvarare och älskare av sanningen, han kommer att räknas bland förkämpar för mänsklig höghet, en rättmätig medborgare i det ideala mänskliga samhället, en vars närvaro utövar ett reformerande inflytande på de onda tendenserna i samhället. Profeten (s) sade: **"Bäst bland er är den som försvarar sin stam tills de inte begår en synd."** [Abu Dawood, Sunan, hadith # 5130]

□ Imam 'Ali (a) sade: **"Om det blir oundvikligt för dig att vara bland dem som utövar 'asabiyyah, så gör 'asabiyyah för att upprätthålla sanningen och som stöd för de förtryckta."** [Al-Amidi, Ghurar ul-Hikam wa Durar ul-Kalim, hadith # 3738]

Botande av 'Asabiyyah

'Asabiyyah är ett farligt tillstånd för individ och samhälle. Man måste allvarligt fundera på dess konsekvenser i denna värld och Nästa. Om du älskar eller hatar någon, eller stödjer eller är emot en grupp av personer eller en nation, tänk vad som motiverat dig till det. Om det är annat än att främja sanning och rättvisa eller hjälpa förtryckta eller förhindra aggression och tyranni, så ge upp ditt stöd för de människor du är associerad med. Det kommer säkert att bli svårt för dig att ta ett djärvt steg och ge upp kärlek, vänskap och samhörighet med dina släktingar, vänner och kollegor. Ditt beslut att ge upp blind 'asabiyyah kommer inte bara rädda dig från helvetets eld, men också motivera andra att göra detsamma.

Slutsats

□ Profeten (s) sade: **"Den som kallar till ' asabiyyah är inte från oss, en som kämpar för 'asabiyyah är inte från oss och en som dör för 'asabiyyah inte från oss."** [Mizan al Hikmah, hadith # 13035]

För att lära dig mer om autentisk islam, besök:

<http://al-islam.org/faq/>

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt...

(Koranen, 49:13)

Imam Ja'far al Sadiq (a) återberättade från Profeten (s) som sade:

"Den som i sitt hjärta har asabiyyah (fördomar i någon av dess former, såsom stamsystem, rasism, nationalism) även i utsträckningen av ett senapskorn så kommer Gud på Återuppståndelsens Dag resa upp honom med (hedniska) beduinerna i Jahiliyyah (före islamiska eran)."

[Al-Kulayni, al-Kafi, vol. 2, bab al 'asabiyyah, p. 308, hadith # 3]

Hjärtats Sjukdomar ...

Fördomar (`asabiyyah)

Asabiyyah är ett inre psykiskt drag som kommer till uttryck i nedlåtenhet eller försvar av sin släkt eller med den man har någon form av samhörighet eller förhållande, oavsett om det är tro och religiös ideologi, land eller hem, språk eller färg. Denna samhörighet kan också bero på likheten i yrke eller förhållandet mellan lärare och elev eller något annat. Det är en moralisk last som verkar ske i form av försvar av sanning eller religion, men i verkligheten syftar till att utvidga den egna påverkan hos en sam- religionsutövare, släkting, vän, eller medlem i grupp.

Vad är och vad är inte 'Asabiyyah

- Det rapporteras att när Profeten (s) tillfrågades: "O Guds Profet! Vad är 'asabiyyah, svarade han (er): "**Att du stödjer din nation (eller stam) i förtryck**". [Abu Dawood, Sunan, hadith # 5119]
 - Imam Ali bin al-Hossein (a) tillfrågades om "asabiyyah. Han (a) svarade: "'Asabiyyah som gör en person syndig är att han tycker att hans nations (eller stams) värsta handlingar är bättre än hans motståndares stams bästa handlingar. Det är inte 'asabiyyah att älska sin nation. Men om man hjälper sin nation att begå förtryck är det 'asabiyyah."
- [Al-Kulayni, al-Kafi, vol. 2, bab al 'asabiyyah, p. 308, hadith # 7]

Det onda med 'Asabiyyah

- Om ens hjärta är täckt med damm av självisk kärlek och kärlek till slakten och felaktig och blind 'asabiyyah, kommer trons ljus inte skina i den. Al Imam Sadiq (a) rapporteras ha sagt: ". Den som praktiserar 'asabiyyah (mot någon), skall Gud linda runt honom ('asabahu) ett veck (' isabah) av eld." [Al-Kulayni, al-Kafi, vol. 2, bab al 'asabiyyah, p. 308, hadith # 4]
 - Det rapporteras från al-Imam al Sadiq (a) att Profeten (s) sade: ". Den som utövar 'asabiyyah eller en för vars räkning det utövas, blir trons snöre avtagen från halsen "
- [Al-Kulayni, al-Kafi, vol. 2, bab al 'asabiyyah, p. 308, hadith # 2]

Det vill säga, en sådan person berövas tro och blir övergiven från vecket av troende i Guds ögon. När det gäller den person i vars intresse 'asabiyyah utövas, är han också med i hadith tack vare hans efterlevnad beteendet hos en utövar 'asabiyyah för hans räkning och därmed gjort att dela hans lott gemensamt. 'Asabiyyah mot en nation eller grupp kan leda en att begå flera moraliska laster som förtal, förtal och avskyvärda brott som förtryck, mord, massakrer, och liknande.

De intellektuellas 'Asabiyyah

- Det är värre och mer motbjudande än andra typer av 'asabiyyah som en lärd, och en intellektuell borde vara en instruktör för mänskligheten. Dessutom är lärdom och förmedling av kunskap en gren av profetskapets träd och Wilayah själv. Visserligen kan en lärds korrupcion leda till korrupcion i ett land.
- Denna typ av 'asabiyyah yttrar sig som envishet i intellektuella frågor och vanan att stödja egna uttalanden och idéer eller en lärare eller andlig mästares utan att för den skull försvara sanning och vederlägga lögnen. Den person som ställer sig som en ledstjärna av ljus och en källa till upplysning vid församling av mänskligheten, bör tjäna som vägledning för lyckans väg,

och som en som är ålagd med uppgiften att vägleda folk till vägen till Nästa värld. Om, Gud förbjude, han inte är trogen hans ord, och hans personlighet motsäger hans utseende, kommer han att stämplas som en ond lärd, en lärd man som saknar goda gärningar och en hycklare. En annan hemsk aspekt av denna last hos intellektuella är illdådet gjort mot kunskapen i sig själv, eftersom detta 'asabiyyah hos intellektuella uppgår till missbruk av kunskap och brist på respekt för det. En ful aspekt av denna last är fel mot den andra sidan. Detta beror på att den andra sidan som deltar i intellektuella diskurser också består av forskare. De åtnjuter också helgd som är obligatoriskt att följa och det är för att skydda sin heder. Förolämpa dem kommer att vara synonymt med brott mot gudomliga heligheter, vilket är en stor synd. Ibland får 'asabiyyahs en att förolämpa lärda. Ytterligare en aspekt av 'asabiyyah avser den person till vars förmån 'asabiyyah utövas, som kan vara ens instruktör och handledare. Han kan tvingas att förneka sin elev, eftersom alla stora lärare av kunskap och etik och helgon karram Allah wujuhahum naturligt dras till sanning och rättvisa och är motbjudande för osanning och orättvisa.

En troendes val – blind 'asabiyyah eller sanningen

- En troende har ett hjärta som har varit spegeln för trons ljus, han är gisslan av verkligheten och gudomlig kunskap och han är den som återstår följa de religiösa föreskrifterna och troget håller sig till rationella principer och lagar. Ingen kraft på kultur, vägar, eller kärlek och vänskap och bekanta saker kan få honom att darra eller avvika från den rätta vägen att stödja sanning och rättvisa. Man kan bekänna sig till islam och få iman bara när man är undergiven och ödmjuk till sanningen. Man anser alltså sina egna mål och syften så obetydliga och övergående, hur stora de än må vara, framför sin Herre och Försörjares mål och befallningar. Man förintar sin egen vilja i mot sin verkliga Herres Vilja. En sådan person kommer att vara fri från alla spår av okunniga 'asabiyyahs och hans ansikte kommer att vända mot verkligheten. Tjocka och mörka förhängen av blinda 'asabiyyahs skulle inte hindra hens vision. När han kallas till att skipa rättvisa och yttra sanningens ord, lägger han en stadig fot på alla förbindelser och band och offerar alla band av släktskap och sedvanliga tillhörigheter vid altaret av målen och befallningarna från sin Herre. Om det finns en konflikt mellan den islamska 'asabiyyah och 'asabiyyah i Jahiliyyah, ger han företräde till sin islamiska 'asabiyyah och sin 'asabiyyah för sanning och rättvisa. En upplyst person vet att alla 'asabiyyahs och alla förbindelser är kortvariga olyckor och ömtåliga. Den enda relation som är permanent och varaktig och den enda 'asabiyyah som är sann, är förhållandet mellan Skaparen och den skapade varelse, och den är nödvändig och okrossbar, den är fastare, högre och går före alla band av härstamning.