

De Behandeling van deze Ziekte

Als iemand, God verbiedde het, zich schuldig maakt aan deze afschuwelijke handeling, moet hij deze ondeugd zuiveren en de wortels van oprechtheid, eenheid en solidariteit in zijn hart voeden door deze stappen te volgen:

- ❑ Mediteer voor een poos over de gevolgen van deze zonde in deze wereld en in het Hiernamaals. Denk na over de angstaanjagende vormen die je in het graf, in de Barzakh en op de Dag des Oordeels zullen bezetten. Houd in gedachten de woorden van de Heilige Profeet (s) en zijn huishouden ('a) die parels van wijsheid bevatten en jou in dit verband zullen overweldigen. Weeg dan tussen een kwartier van grapjes, roddels en tevredenheid van het fantasierijke verlangen en tussen duizenden op duizenden jaren van tegenslagen of eeuwige verdoemenis in hel en eeuwigdurende pijnlijke kastijdingen!
- ❑ Houd dit in gedachten: Zelfs als je vijandschap hebt tegen een persoon waarover je kwaadspreekt, betekent dit nog niet dat je toevlucht moet nemen tot het kwaadspreeken. Het is vermeld in de tradities dat de goede daden van de kwaadspreeker overgebracht worden naar het boek van akten van zijn slachtoffer en de zonden van het slachtoffer worden overgebracht naar die van de kwaadspreeker.
- ❑ Toon berouw en zoek vergiffenis bij het slachtoffer, alleen in gevallen waarbij dit mogelijk is zonder de kans te lopen dat dit negatieve consequenties heeft. Anders moet je bij God voor genade van het slachtoffer smeken.
- ❑ Doe alles wat nodig is om je ziel van deze zonde te bevrijden door het maken van een belofte met jezelf om je te onthouden van deze afschuwelijke daad voor een bepaalde tijd. Houd je tong onder controle, let goed op wat je zegt, wees waakzaam en herinner jezelf telkens aan je belofte. Als God het wil, zul je hopelijk na wat tijd verlost zijn van deze ziekte en zal er geen spoor achterblijven. Geleidelijk aan zal de last van deze taak verlichten en zul je het vanzelfsprekend vinden om deze daad te verafschuwen. Op dat punt zul je geestelijke vrede en vreugde komen te bezitten in het bereiken van vrijheid van deze ondeugd.
- ❑ Kwaadspreeken vloeit vaak voort uit een zwakheid in de ziel van de kwaadspreeker zelf, zoals een minderwaardigheidscomplex. De eigen ziel zou dan losgebroken moeten worden om te ontdekken welke zwakheid de aanleiding is voor het kwaadspreeken over je broeder of zuster; tracht dan de zwakheid te verhelpen.

Conclusie:

- ❑ De Profeet (s) heeft gezegd: „Geen brand is sneller in het verbruiken van droog hout dan *gheebah* bij het verbruiken van de deugden van een liefhebber.” [Al-al-bayda' al-Mahajjat, volume. 5, p. 264]

Om meer over de authentieke Islam te weten te komen, bezoek:

<http://al-islam.org/faq/>

... *Noch belastert elkander; Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder? Gij verafschuwt het zekerlijk.*

(Qur'an 49:12)

De Profeet Mohammed (s) zei eens tegen Imam 'Ali ('a): “O 'Ali! Wanneer iemand in zijn aanwezigheid roddels hoort over zijn Moslimbroeder, en hij hier niet tegen optreedt, ondanks het feit hij in staat is dit te doen, zal God hem in deze wereld en in het Hiernamaals vernederen.”

[Al-Hurr al-'Amili, *Wasai' al-Shi'ah*, vol. 8, hadith nr. 16336]

Ziektes van de Ziel ...

Kwaadspreeken (*gheebah*)

Abu Dharr (r) vroeg ooit aan de Profeet Mohammed (s): “O Boodschapper van Allah, wat is *gheebah*?” Hij (s) antwoordde: “De vermelding van je broeder wat hij verafschuwt.” Abu Dharr (r) zei: “O boodschapper van Allah, wat als hetgeen wat over hem gezegd wordt, ook daadwerkelijk een eigenschap van hem is?” Hij (s) antwoordde: “Weet dat wanneer je iets zegt wat ook daadwerkelijk binnen die persoon aanwezig is, jij zijn *gheebah* hebt gepleegd, en wanneer jij iets over hem zegt wat niet waar is, dan heb je hem laster gepleegd.” [Al-Hurr al-'Amili,

Wasai' al-Shi'ah, vol. 8, hadith no. 16312]

Gevolgen van roddelen

De Profeet (s) gaf ooit raad aan Abu Dharr (r), zeggend: “O Abu Dharr! Pas op voor het kwaadspreken, want **kwaadspreken is erger dan overspel plegen (zina)**.” Abu Dharr (r) zei: “Waarom is dat zo, o Boodschapper van Allah?” Hij (s) antwoordde: “Wanneer een man overspel pleegt en dan uit de diepte van zijn hart vergiffenis vraagt aan God, zal God zijn vergiffenis accepteren, maar zijn roddels worden pas vergeven wanneer zijn slachtoffer het hem vergeeft.”

□ Al-Hurr al-`Amili, *Wasai' al-Shi`ah*, vol. 8, hadith nr. 18312

De Nobele Boodschapper (s) heeft gezegd: “Wie kwaadspreekt over een Moslim, **maakt zijn vasten ongedaan, zijn wudu' wordt verbroken** en zal op de Dag des Oordeels komen met een **stank uit zijn mond die erger is dan dat van een karkas**, en het zal degenen ergeren die hetzelfde standpunt met hem delen. Als hij dood gaat en geen vergiffenis heeft gevraagd, zal zijn dood hetzelfde zijn als die van iemand die dood gaat en hetgeen wat Allah, de Verheven en Glorieuze verbiedt, als toegestaan beschouwt.”

□ Al-Hurr al-`Amili, *Wasai' al-Shi`ah*, vol. 8, hadith nr. 16316

Imam al-Sadiq ('a) vertelt over de Profeet (s) die heeft gezegd: “O jullie die de Islam hebben omarmd met jullie tongen, maar in jullie harten het geloof nog niet is getreden, kleiner de Moslims niet en zoek niet naar hen minpunten. Voorwaar, God zal de minpunten zoeken van degene die de minpunten van de Moslims zoekt; en **degene wiens minpunten God zoekt, zal vernederd worden, zelfs in zijn eigen verblijf.**” □ Al-Kulayni, *al-Kafi*, vol. 2, "Kitab al-Iman wa al-Kufr", "*Bab man talaba 'atharat al-Mu'minin*", hadith nr. 2

Imam al-Sadiq ('a) vertelt over de Profeet (s) die heeft gezegd: “De vernietiging van het geloof van een gelovige als gevolg van kwaadspreken is sneller dan bij iemand die aangetast wordt door *aklah* (een ziekte waarbij het vlees van het lichaam wordt geconsumeerd) in zijn lichaam.”

□ Al-Kulayni, *al-Kafi*, vol. 2, "Kitab al-Iman wa al-Kufr", "*Bab al-Gheebah wa al-Buht*", hadith nr. 1

Wanneer kwaadspreken in ons gedrag binnentreedt, laat het schadelijke effecten achter op de ziel. Een van deze effecten is groei van vijandelijkheid en haat tegen de slachtoffer, wat geleidelijk aan zal toenemen. Op het tijdstip van de dood, wanneer het doek op gaat en het engelachtige koninkrijk (*al-malakut*) zichtbaar wordt, zal de kwaadspreker de hoge post van zijn slachtoffers aanschouwen die zij bij God zullen hebben, en de eer en zegen die de Almachtige God hen heeft verleend. **De haat en vijandschap van de kwaadspreker tegen die persoon kunnen hem ertoe leiden om de Almachtige God te haten!** Hij zal dan de wereld verlaten met vijandschap tegen God in zijn hart en zal de eeuwigdurende ellende betreden.

Verbod op het luisteren naar kwaadspreken

Zoals kwaadspreken verboden is, zo ook is het luisteren ernaar. Zoals sommige tradities laten zien, is de luisteraar hetzelfde als de kwaadspreker in alle negatieve aspecten – zo erg, dat deze handeling op zich een ernstige zonde is waarbij het verplicht is om vergiffenis te vragen bij het slachtoffer.

De Profeet (s) heeft gezegd: “De luisteraar is één van de twee kwaadsprekers.”

□ Al-Fayd al-Kashani, *Al-Mahajjat al-Bayda'*, vol. 5, p. 260

Imam al-Sadiq ('a) vertelt over de Nobele Boodschapper (s) die zowel het kwaadspreken als het luisteren ernaar heeft verboden. Hij (s) vertelt daarna: “Wie een gunst aan zijn broeder verleent door het weerleggen van roddels over hem wanneer hij deze hoort, zal God hem van duizend soorten kwaden in deze wereld en in het hiernamaals redden. En als hij dit niet doet, ondanks het feit hij hiertoe in staat is, zal op hem de last rusten van iemand die zeventig keer heeft geroddeld”. □ Al-Hurr al-`Amili, *Wasai' al-Shi`ah*, vol. 8, hadith nr. 16316

De meer subtiele vormen van kwaadspreken is het ernaar luisteren met verbazing. Een dergelijk persoon drukt zijn verbazing op zo'n manier uit dat het de kwaadspreker in staat stelt zijn roddels levendiger te maken. Zijn verbazing moedigt de kwaadspreker aan in zijn kwade handeling. Zo zal hij bijvoorbeeld zeggen: “**Vreemd**” of “**Astaghfirullah!**”, of hij zou kunnen zeggen: “**Ik wist dat niet!**” of “**Ik wist niet dat hij daartoe in staat was!**”. Deze uitdrukkingen zijn bedoeld om de uitlatingen van de kwaadspreker te bevestigen en hem aan te moedigen om iets meer toe te voegen aan zijn verhaal. Deze handelingen zijn in feite listen van de duivel; het ernaar luisteren en niet erop reageren bij het horen ervan is hetzelfde als het kwaadspreken zelf. □ al-Shahid al-Thani's Verhandelingen zoals geciteerd in de *Forty Hadith* door Ayatullah Khumayni.

Wordt roddelen ooit toegestaan?

Er zijn zeer weinig situaties waarbij het toegestaan is om over de fouten van een andere persoon te spreken. Men moet hierbij zeer voorzichtig zijn deze uitzonderingen niet te overtreden en in zonden te transformeren. Een aantal van de uitzonderingen is:

- Om moslims tegen het kwaad van een andere persoon te beschermen, met inbegrip van situaties waarbij er wordt gevraagd om in te staan voor de integriteit van een persoon bij een huwelijkskwestie.
- Wanneer de persoon waarover wordt kwaadgesproken, zijn schendingen van de Goddelijke bevelen niet verbergt.
- Het beschrijven van een slechte eigenschap bij een dokter voor behandelingsdoelen.
- Het uiten van kritiek over een verteller van tradities (*hadith*).