

Behandeling van *Nifaq*

□ Wanneer een persoon getroffen wordt door deze lelijke ziekte, moet hij in de eerste plaats nadenken over de schade dat het veroorzaakt, zowel in deze wereld als in het hiernamaals. Hij moet denken dat het totaal tegen de God-geschapen menselijke natuur is om een huichelaar te zijn. Hij moet beraadslagen over de kwestie dat als hij bekend wordt in deze wereld voor het hebben van deze slechte eigenschap van hypocrisie, hij zal worden afgebroken in de ogen van zijn medemensen en berucht wordt onder hun. Zij zullen afstand nemen van zijn gezelschap en hij zal worden beroofd van hun vriendelijkheid.

□ Een persoon met *nifaq* zal uiteindelijk falen enige verdienste te verwezenlijken en zijn hogere doelen te bereiken. Het is daarom belangrijk voor een man van eer en waardigheid om zich te zuiveren van deze vernedering die eer en respect verbruikt, en zichzelf niet toestaat in haar schandes te vallen.

□ In het hiernamaals, waar geheimen die niet zichtbaar zijn voor de ogen van mensen niet langer worden verborgen, daar zal hij worden opgewekt als een misvormde, lelijke schepsel die twee tongen van vuur bezit en gestraft zal worden samen met de huichelaars en duivels. Het is daarom de plicht van een wijze persoon, die er niets goeds in ziet anders dan kwaad, lelijkheid en gruwel, om zich te ontdoen van deze ondeugd.

□ De getroffen persoon moet uiterst waakzaam zijn over zijn handelingen en uitingen. Hij dient ook bewust op te treden tegen zijn wensen, een regelrechte strijd tegen zijn innerlijke zelf te voeren en proberen om zichzelf te verbeteren zowel innerlijk als uiterlijk, in acties en woorden. Hij moet zijn vriendelijkheid en vijandschap goed oordelen. Hij moet zich onthouden van aanstellerij, pronken en hypocrisie, en de Almachtige om hulp en bijstand smeken in deze periode om hem suprematie te geven over zijn duivelse zelf en haar verlangens en hem te begeleiden en vergezellen in deze onderneming. Zijn barmhartigheid en genade jegens Zijn schepselen is grenzeloos, en wie vooruitgang biedt in Zijn richting om zichzelf te hervormen, zal Hij Zijn steun en hulp aan hem uitbreiden.

□ Als men zich volhardt in deze oefening voor een aantal dagen, zal zijn ziel gezuiverd worden en de roest van hypocrisie en huichelarij zal verwijderd worden. De spiegel van zijn hart en zijn innerlijk zal worden gereinigd van deze ondeugd, en het zal weer beschikbaar zijn om de gunsten en zegeningen van de Schenker te ontvangen.[Aangenomen van Al-Khumayni, *Veertig Hadith*, hoofdstuk 9, p. 187-96]

Conclusie:

□ Profeet Mohammed (s) zei: "Drie tekenen, wanneer in iemand gevonden, hij is een hypocriet, ook al vast en bidt hij en denkt dat hij een moslim is: Als hij wordt vertrouwd, is hij oneerlijk, als hij praat, liegt hij, en wanneer hij een belofte maakt, breekt hij het." [Al Kulayni, *al-Kafi*, vol.2, p. 290, hadith # 8]

Om meer uit te vinden over de authentieke Islam, bezoek:

<http://al-islam.org/faq/>

Wanneer de huichelaars tot u (O Mohammed) komen, zeggen zij: "Wij getuigen dat gij inderdaad de boodschapper van Allah zijt." Allah weet dat gij Zijn boodschapper zijt, en Allah getuigt dat de huichelaars inderdaad leugenaars zijn. (Koran, 63: 1)

Imam Ja'far al-Sadiq (a) zei: "Iemand die de Moslims ontmoet met een dubbele gezicht en een dubbele tong, zal op de Dag des Oordeels met twee tongen van vuur oprijzen."

[Al-Kulayni, *al-Kafi* (Akhundi), vol. 2, p. 343]

Ziekten van de ziel ...

Huichelarij (*nifaq*)

Hypocrisie, of huichelarij, is het kwade kenmerk van een persoon die een uiterlijke verschijning aanneemt en een gedrag simuleert dat in strijd is met zijn innerlijke toestand. Zo kan men een indruk geven van vriendschap en genegenheid en doen alsof hij oprecht en sympathiek is, of laten zien dat hij een bepaalde geloof of overtuiging volgt, terwijl hij in zijn hart een tegenovergestelde gevoel koestert. Zo'n persoon geeft sympathie en vriendschap voor mensen, maar is anders of het tegenovergestelde in hun afwezigheid. Volgens de Islamitische leer, is hypocrisie beschouwd als een ernstige morele ondeugd. Dit document belicht verschillende soorten en stadia van hypocrisie, haar kwade gevolgen en de behandeling ervan.

Soorten van *Nifaq*

- **Gedrags *Nifaq*:** Wanneer de uiterlijke indruk van een persoon vriendelijk is en de indruk geeft dat hij sympathiek, ondersteunend en oprecht is, terwijl in werkelijkheid het tegenovergestelde aanwezig is in zijn hart.
- **Verbale *Nifaq*:** De staat van de hypocrisie wanneer een persoon iemand prijst en vleit, maar kwaad over hem in zijn afwezigheid spreekt.

Niveaus en Vormen van *Nifaq*

- Één van de vormen van *nifaq*, is *nifaq* met de Almachtige Allah, de Schenker en de Onderhouder, waarmee een persoon kan worden toegebracht in deze wereld, maar zich er niet bewust van is. Hij beweert het geloof in de Eenheid van God in zijn leven te hebben, en belijdt een Moslim en ware gelovige te zijn, en zelfs vurige beweringen maakt van Zijn liefde. Echter, zijn innerlijke natuur is niet hetzelfde als zijn uiterlijk en zijn uitspraken.
- *Nifaq* kan in verhouding zijn tot de religie van God, soms met betrekking tot de deugden, soms met betrekking tot de goede daden en heilige ceremonies, en soms in gewone zaken van het dag tot dag leven en gemeenschappelijke beleefdheden. Ook kan men soms handelen met *nifaq* met betrekking tot de Profeet (s) of de Imams (as), en soms met betrekking tot de *awliya* [vrienden van God], de geleerden en de gelovigen. Soms kan men zich met *nifaq* gedragen met moslims en soms met Gods schepselen die behoren tot andere gemeenschappen en geloofsovertuigingen.
- *Nifaq* kan zich in verschillende vormen laten zien met betrekking tot de status van de persoon die deze dodelijke ziekte heeft. Voor een leek, kan het worden gezien in trots van het geloof in de Islam, oprechtheid van geloof en vroomheid. Voor *ulama* [geleerden] en rechtsgeleerden, kan het worden gezien in de hoogste graad van oprechtheid (*Ikhlās*) en aanspraak maken op de *wilayah* en de *khilafah* van de Profeet (s). Geleerden van de filosofie en de rationele wetenschappen, beweren dat zij in het bezit zijn van het ware geloof en de kennis op basis van deductieve bewijzen. Voor de mystici en mannen van *'Irfān*, maken zij beweringen van mystieke kennis, extases van de liefde, staten van vernietiging in God en levensonderhoud door Hem (*fana' fi Allah, baqa' bi Allah*) en Zijn gezagsdragers op aarde (*wilayat al-amr*), terwijl de innerlijke staat in alle bovenstaande situaties zich niet houdt aan wat wordt beweerd door de tong en het gedrag van de persoon.

Aantal tekenen en verwoestende gevolgen van *Nifaq*

- Zichzelf het recht geven om ondergeschikten lastig te vallen en pijn te laten lijden, en nooit aarzelen om hen overlast of problemen te bezorgen, niet alleen met de genomen maatregelen, maar ook met de dolk van de tong, door het gebruik van denigrerende taal in hun aanwezigheid, of in hun afwezigheid, door de bekendmaking van hun geheimen, door hen te belasteren en valse beschuldigingen tegen hen te maken. Een moslim van wiens handen en tong andere moslims veilig moeten zijn, spreekt zijn hechting tot de Islam tegen zijn werkelijkheid, en de toestand van zijn hart en daden zijn tegengesteld aan zijn eis een moslim te zijn.

- Ingetogen en nederig zijn tegenover de mensen. Het verafgoden van mensen en hun overwegen krachtiger, invloedrijker en rijker dan God te zijn. Dit is tegen iemands bewering dat God almachtig is en alleen God aanbidt. Als iemands uiterlijke staat daadwerkelijk zijn innerlijke werkelijkheid weerspiegelt, zou hij niet bang moeten zijn van mensen of beïnvloed worden door hun rijkdom of macht en zou hij geen andere godheid vrezen dan God.
- Nederig, angstig en ingetogen zijn tegenover all uiterlijke verschijnselen, maar nalatig te zijn tegenover de echte Krachtige God, de Eerste Oorzaak. Echter, met deze gemoedstoestand, beweert hij de Eenheid van God. In deze staat, is een dergelijke persoon een buitenlander van de gemeenschap van gelovigen, en behoort tot de groep van de huichelaars en degenen met de dubbele tong en zal samen met hen oprijzen.
- Het ervan houden om iemands lof te horen dat hij zulk een vrome man of begaafde persoon is en gejubel tonen wanneer iemand zoiets zegt en ongelukkig voelen wanneer het tegenovergestelde gebeurt. Als een persoon werkelijk gelooft dat alle lof is voor God, de Almachtige, en al zijn kwaliteiten giften zijn van God aan hem geschonken, dan is een dergelijke houding in tegenspraak tegen zijn bewering dat alle lof is voor God en mist hij oprechtheid jegens God zowel als Schenker en als Schenker.
- Gedrevenheid om in het gezelschap te zijn van de rijke, welvarende koningen, vorsten en edelen, en afkerig zijn om in het gezelschap te zijn van de armen en behoeftigen. In deze toestand, zijn de monotheïsme en vroomheid van een persoon niet echt. De vroomheid en onthouding van deze persoon zijn in het belang van de wereld, en hij is niet oprecht aan God gewijd.

De Ziekte van *Nifaq* – Een Dialoog

- O jullie die beweren het geloof in God te bezitten, zijn profeten en het hiernamaals! Als u een ware gelovige bent, had u niet voor een korte tijd rust gevonden in deze wereld en had u elk moment van uw leven doorgebracht in het bouwen van het leven voor de eeuwigheid. U had toevlucht hebben gezocht van deze wereld en haar verleidingen. Als u daadwerkelijk gelooft in de kwellingen, duisternis en moeilijkheden die vooruit liggen en hetgene wat degenen wacht die slechte daden uitvoeren en liefde van het leven van deze wereld bezitten, waarom bent u dan niet van achter het gordijn van louter verbale uitingen en beweringen uitgestapt? Waarom spreken uw acties tegen uw woorden? Waarom heeft u niet nagedacht over de reis van de dood, dat vol is met gevaren? Uw dagen zijn voorbij, echter u heeft uw lusten en verlangens niet opgegeven. De tijd van uw dood nadert, toch bent u verstrikt in uw wrede daden en bent u ingesloten in uw onfatsoenlijk gedrag.
- O God, wek ons op uit deze langdurige ban van diepe slaap, en breng ons terug naar ons verstand uit deze staat van dronkenschap en bewusteloosheid. Verlicht onze harten met het licht van het geloof en ontferm U over ons. Wij zijn Uw zwakke en nederige wezens. U Uzelf helpt ons en verlost ons van de klauwen van de duivel, omwille van Uw gekozen dienaren, Mohammed (s) en zijn onbesmette nageslacht, op wie God's zegeningen zijn gezonden.