

Behandling av *Nifaq*

- Om en person lider av denna fula sjukdom, först och främst bör han tänka på skador som orsakas av det, både i denna värld och i Livet efter detta. Han borde tycka att det är helt emot det Gudomliga skapelse av den mänskliga naturen att vara en hycklare. Man bör överväga på saken, att om han blir känd i den här världen för att ha denna dåliga drag av hyckleri, kommer han att vara ned i ögonen på sina medmänniskor och bli ökända bland sina medmänniskor. De kommer att undvika hans företag och han kommer att beröva sin vänlighet.
- En person med nifaq slutändan kommer misslyckas med att uppnå någon fördel, och för att nå sina högre mål. Därför är det nödvändigt att en man av heder och värdighet begåvas med samvetet att rensa sig av denna vanära som förbrukar heder och respekt, och inte låta sig fångas i dess skamfläckar.
- I livet efter detta, där hemligheter som förblev dolda tidigare från ögonen på människor kommer inte döljas, där kommer han att höjas som en deformerad, ful varelse som har två tungor av eld och straffas tillsammans med hycklarna och djävlar. Därför åligger en man av visdom, som ser inte bra i det men skada, fulhet och styggelse, och att bli av med denna last.
- Den drabbade personen bör vara ytterst vaksam när det gäller hans handlingar och yttranden, och att han bör agera medvetet mot hans baserade önskemål, och föra en direkt kamp mot jaget och försöka förbättra sig inåt, och utåt, både i åtgärder samt ord. Han borde döma väl hans vänlighet och fiendskap. Han bör avstå från tillgjordhet, koketteri och olikheter i praktiken, och bönfaller den Allsmäktiges hjälp och stöd under denna period för att ge honom överhöghet över hans djävulska jaget och dess önskningsar och att styra och följa honom i detta åtagande. Hans barmhärtighet och nåd mot hans varelser är gränslös, och den som vill ha framsteg mot honom måste reformera sig själv, och sträcka sin stöd och hjälp från honom.
- Om en framhärdat denna övning i flera dagar, skulle hans själ blir renad och rost av hyckleri och dubbla ansikten kommer att tas bort från en. Spegeln i hans hjärta och hans inre väsen blir renad från denna last, och han kommer att vara redo igen för att ta emot förmåner och välsignelser av Formgivaren. [Anpassad från Al-Khumayni, Forty Hadith, 9 kapitel, sid. 187-96]

Conclusion:

- Profeten Muhammad (s): “ Tre tecken när de fanns hos någon, är en hycklare trots att han fastar och erbjuder böner och tror att han är muslim: När han är betrodd, oärlig, när han talar, han ljuger, och när han gör ett löfte, bryter han den.” [Al-Kulayni, *al-Kafi*, vol.2, p. 290, hadith # 8]

För att ta reda på mer info om autentisk Islam, besök:

<http://al-islam.org/faq/>

NÄR HYCKLARNÄ kommer till dig säger de: "Vi vittnar att du är Guds Sändebud!" Men Gud vet att du är Hans Sändebud, och Gud vittnar att hycklarna ljuger.

(Qur'an, 63: 1)

Imam Ja'far al-Sadiq (a) sade: " En som möter muslimer med en dubbel ansikte och en dubbel tunga, på Domedagen kommer han att komma med två tungor av eld."

[Al-Kulayni, *al-Kafi* (Akhundi), vol. 2, p. 343]

Sjukdomar av Själen ...

Hyckleri (*nifaq*)

Hyckleri eller att ha två ansikten är onda egenskap hos personen som tar ett yttre utseende och simulerar ett beteende som strider mot hans inre tillstånd. Till exempel kan en ge ett intryck av vänskap och tillgivenhet och låtsas vara uppriktig och sympatisk, eller visa i allmänheten att man följer en tro eller bekännelse, medan man i sitt hjärta han hyser en motsatt känsla. En sådan person visar sympati och vänskap inför människor, men är annorlunda eller motsatt i deras frånvaro.

Enligt islamiska läror, betraktas hyckleri som en allvarlig moralisk last. Detta faktablad belyser olika typer och grader av hyckleri, deras onda effekter och behandling.

Grundläggande typer av Nifaq

- ❑ **Beteendemässig Nifaq:** När det yttre utseendet av en person är vänligt, ger intryck av att vara sympatisk, stödjande och uppriktig medan i verkligheten är det tvärtom i hans hjärta.
- ❑ **Verbal Nifaq:** Tillståndet av dubbla tungor när en person berömmar och smickrar en annan person eller personer framför honom men fördömer honom eller dem och talar förtalande i deras frånvaro.

Grader och former av Nifaq

- ❑ Ett av de former av nifaq, dubbla-ansikten och dubbla-tungor är nifaq med den Allsmäktige Allah, Formgivaren och Försörjaren, med vilket en person kan åsamkas i denna värld, men är inte medveten om det. Han påstår sig ha tro på Guds enhet under hela sitt liv, påstår sig vara muslim och sann troende, och även göra ivriga påståenden om hans kärlek. Däremot följer hans inre natur inte med hans utseende och hans uttalanden.
- ❑ *Nifaq* kan vara i förhållande till Guds religion, ibland med hänsyn till dygder, ibland när det gäller rättfärdiga gärningar och heliga riter, och ibland i vanliga frågor som dag-till-dag liv och gemensamma artigheter. Dessutom, ibland kan man agera med nifaq med avseende på Profeten (s) eller Imamerna (A), och ibland när det gäller awliya "[Guds vänner] de lärda och de troende. Ibland kan nifaq uppstå med muslimer och ibland med Guds varelser som tillhör andra samfund och trosbekännelser.
- ❑ *Nifaq* kan visa sig i olika former som hänför sig till statusen för den person som har denna dödliga sjukdom. För den ofrälse kan det ses i skryter om tro i islam, uppriktighet av tro och fromhet. För Ulama [forskare] och rättslärda, låtsas den högsta graden av uppriktighet (Ikhlas) och sätta tillbaka anspråk på Wilayah och Kalifatet av Profeten (s). För de lärda filosofins och rationell vetenskap, hävdar att ha sann tro och kunskap baserad på deduktiva bevis. För mystiker och män 'irfan, hävdar mystiska kunskaper, extaser av kärlek, stater i förintelsen i Gud och uppehälle genom honom (Fana' fi Allah, Baqa 'bi Allah) och Hans viceguvernör (Wilayat al-amr), medan den inre tillstånd i alla ovanstående situationer uppfyller inte vad som påstås av tunga och beteende hos en person.

Några teckan och Förödande effekter av Nifaq

- ❑ Att ge sig rätten att trakassera och skada underordnade, och aldrig tveka att skapa olägenhet eller skapa problem för dem att skada dem inte bara i åtgärder, utan också skada dem med dolk av tungan, genom att använda nedsättande språk i deras närvaro, eller, i deras frånvaro, genom att lämna sina hemligheter, genom att förtala dem och göra falska anklagelser mot dem. Således som en muslim från vars händer och tunga andra muslimer bör vara säker, anspråk vidhäftning av en sådan person till islam motsäger hans verklighet, och Staten hans hjärta och hans handlingar är motsatsen till hans anspråk på att vara en muslim.

- ❑ Att bli dämpad och ödmjuk inför folket. Idoliserar folk och ta hänsyn till dem som mer kraftfulla, inflytelserika och rikare än Gud. Detta strider mot ett påstående att Gud är allsmäktig och endast dyrka Gud. Om ens yttre tillstånd verkligen speglade hans inre verklighet, skulle han inte vara rädd för människor eller påverkas av sin rikedom eller makt och frukta ingen gudom utom Gud.
- ❑ Vara ödmjuk, rädd och dämpad framför alla externa fenomen, men försumligen mot den riktigt kraftfulla Gud, den första orsaken. Men med denna sinnesstämning, hävdar tron på Guds enhet. I detta tillstånd är en sådan person som en utlänning till de troendes gemenskap, och tillhör den grupp av hycklare och dubbel-spontad och kommer att återupplivas med dem.
- ❑ Älskar att höra någons beröm som så och så är en sådan from man eller en begåvad person och uttrycka jubel när någon säger något sådant och känner sig olycklig när motsatsen sker. Om en person verkligen tror och yttrar som alla lovord är för Gud, den Allsmäktige, och alla hans egenskaper är gåvor från Gud skänkt honom, då en sådan inställning strider hans påstående att alla lovord är för Gud och han saknar uppriktighet mot Gud både som skapare och som Formgivaren.
- ❑ Iver att vara i sällskap med de rika, välbärgade, kungar, härskare och adelsmän, och med främmande för att vara i sällskap med fattiga och behövande. I detta tillstånd, en persons monoteism och fromhet är inte äkta. Hans fromhet och avhållsamhet är för den skull i världen, och han är inte uppriktigt ägnas åt Gud.

Sjukdomen av Nifaq – En Dialog

- ❑ O ni som påstår er ha tro på Gud, hans profeter och livet efter detta! Om du var en sann troende, bör du inte ha funnit frid ett tag i denna värld och borde ha tillbringat varje ögonblick av ditt liv i byggandet av livet i evigheten. Du bör ha sökt skydd från den här världen och dess frestelser. Om du verkligen trodde på plågor, mörker och allvarlighetsgrader ligger framför och vad som väntar dem som gör onda gärningar och har älskat livet i denna värld, varför inte du steg ut från bakom ridån av enbart verbala uttalanden och påståenden? Varför hade åtgärder motsagt dina ord och utseende? Varför tänkte du inte om resan av döden, vilket är så full av faror? Dina dagar är förbi, men du har inte gett upp dina luster och begär. Tiden för din död närmar sig, men du är insnärjd i dina grymma handlingar och innesluten i din oanständigt uppträdande.
- ❑ O Gud, väck oss från denna utdragna period av djup slummer, och för oss tillbaka till våra sinnen från detta tillstånd av berusning och medvetlöshet. belys våra hjärtan med trons ljus och förbarma dig över oss. Vi är dina svaga och ödmjuka varelser. Du själv bistår oss och befriar oss från klor av djävulen, av hänsyn till dina utvalda tjänare, Muhammad (s) och hans obefläckade avkomma, på vilka alla är Guds välsignelser.