

Vad är det som är så speciellt med denna predikan?

De som kan arabiska, eller åtminstone kan läsa den koraniska skriften, förstår att vissa bokstäver i det arabiska alfabetet har prickar. De bokstäverna är listade nedan och används alltid i arabisk tal och skrift.

ث ب ت ن ض ث ق ف غ خ ج ز ظ ذ ي

Att skapa något skriftligt som är meningsfullt på något sätt utan att använda sig av dessa bokstäver är väldigt svårt. Att hålla en predikan utan förberedelse, vilket Imam 'Ali (a) är känd för att alltid ha gjort, är verkligen otroligt!

[Obs: Bokstaven som representerar *taa marbutah* brukade skrivas utan prickar i tidig arabisk skrift]

Finns det några andra sådana predikningar?

Imam 'Ali (a) höll en gång en vacker predikan som inte innehöll bokstaven *alif* !!

Denna bokstav i det arabiska alfabetet är onekligen den mest återkommande bokstaven i det arabiska språket. Det är väldigt svårt att skapa ett par meningar utan prickar, men vad sägs om att hålla en predikan, som är full av visdom och flera gånger större än den du just sett, utan att använda sig av en enda *alif* !!

Denna predikan kallas vanligen *al-Khutbah al-Muniqah* och finns nertecknad i många lärda muslimers verk. Bland sunnitiska lärda som citerar det finns:

- Muhammad b. Muslim al-Shafi'i, *Kifayat al-Talib*, s. 248
- Ibn Abi'l Hadid al-Mu'tazili, *Sharh Nahj al-Balaghah*, vol. 19, s. 140

Hur kunde Imam 'Ali (a) åstadkomma en sån prestation?

Imam 'Ali (a) härledde sin outtömliga kunskap och sin otroliga värtalighet från sin långa och nära association med Profeten Muhammad (s). Profeten (s), med gudomlig inspiration, var källan för all denna kunskap och vishet och en unik lärare för Imam 'Ali (a).

För att ta reda på mer om autentisk Islam, såsom den lärdes ut av Profeten Muhammad (s) och såsom den förklarades av Imam 'Ali (a) efter honom, besök:

<http://al-islam.org/faq/>

v1.0

Profeten Muhammad (s) sa:

Jag är kunskapens hus och 'Ali är dess dörr
(Sahih al-Tirmidhi, (Kairo utgåvan), Kitab al-Manaqib, vol. 5, s. 637, hadith nummer 3723)

En predikan utan prickar

Imam 'Ali b. Abi Talibs (a) kunskap, vishet och värtalighet är välkänd bland muslimer från alla skolor. Ett exempel på hans storhet är hans överlägsna skicklighet i det arabiska språket, som manifesterar sig i denna oförberedda och spontana predikan, som i skriftlig form saknar prickar !!

All pris och lov hör Allah till: den prisade Konungen, den tillgivna Ägaren, Formgivaren som förmgett alla som fötts, den som är en Tillflykt för alla förtryckta, Utsträckaren av marken, Etableraren av de stabila bergen, Nedsändaren av regn, Lindraren av svårigheter, den som vet och förstår hemligheter, Förgöraren av konungadömen och Förstöraren av ägodelar, den som förnyar och upprepar tiden, Källan för allt och dess Destination. Hans givmildhet är vidsträckt, molnskikten och regnet är tillräckliga. Han svarar på den som frågar eller hoppas, ger generöst och utan gränser.

Jag prisar Honom oändligt mycket. Jag anser Honom vara en, såsom de som vänder sig till Honom anser Honom vara en. Å! Han är Allah, det finns ingen gud för nationerna utom Honom. Ingen kan förvränga det Han har satt upp och etablerat. Han sände Muhammad som en ledare för underkastelse (Islam), ledare för härskarna och den som förhindrar deras förtryck, den som förgjorde Wudd och Sawa's (två idoler) auktoritet. Han informerade och utbildade, utsåg och fulländade. Han grundade grunderna och lärde ut dem. Han framhävde och satte tonvikt på det Utlovade (Domedagen) och varnade för den. Allah har ärat honom och gett hans själ fred, och må Allah ha förbarmelse över hans ättlingar och hans vördade familj; så länge de vägledande stjärnorna lyser, fortsätter halvmånen att resa sig, och Enhetens läte (La ilahal illa Allah) fortsätter att höras överallt.

Må Gud skydda er! Sträva efter de bästa gärningarna. Gå på det tillåtnas väg, och ge upp och överge det förbjudnas väg. Lyssna på Allahs påbjudelser och var varsam om dem. Behåll kontakterna med släktingar och när dem. Lyd inte lidelser och kämpa emot dem. Förener er som släktingar med de rättfärdiga och fromma, och sluta att ha att göra med skojare och giriga.

Din brudgum är den most oklanderliga av de som fötts fria, den mest givmilda och ärbara, och har det käraste släktbandet. Här kom han till dig, tog dig till äktenskap med tillåtelse från din släkt, den älskvärda bruden. Gav dig en bröllopgåva, såsom Allahs Sändebud gjorde med Umm Salamah. Sannerligen, var han [s] den mest älskvärda svärsonen. Vänlig mot sin avkomma. Han gav de i äktenskap till dem han ville. Han var varken förvirrad i sitt val av fru eller hade översyn med detta.

Jag ber Allah, å era vägnar, för kvarvarandet av älskvärdenheten av Hans kontakt. Och fortsättningen av Hans förnöjsamhet, och att Han må inspirera alla: till reformering av deras egen situation, och förberedelse för deras individuella öden och efterkommande. Pris och lov hör Honom till för evigt, och prisad vare Hans Sändebud Ahmad [s].

Denna predikan verkar ha hållits på någons bröllop (nikah), och kan mycket väl ha varit hans egen bröllop. Den har citerats av flera lärda, såsom:

- Muhammad Rida al-Hakimi, *Saluni gabl an tafqiduni*, vol. 2, s. 442-3.
- Sayyid al-Musawi, *al-Zatarah min bihar manaqil Aal-Nabi wa al-'Itrah*, vol. 2, s. 179
- Hasun al-Dulafi, *Fada'il Aal al-Rasul*, s. 6

الخطبة العاربية عن التنطة للإمام علي (عليه السلام)

الحمد لله الملك المحمود والمالك الودود مصور كل مولود مآل كل مطرود ساطح
المهاد وموطد الأوطاد ومرسل الأمطار ومسهل الأوطار عالم الأسرار ومدركها
ومدمر الأملاك ومهلكها ومكور الدهور ومكرها ومورد الأمور ومصدرها عم
سماحه وكمل ركابه وهمل وطاوع السؤال والأمل أوسع الرمل وأرمل أحمده
حمدا ممدودا وأوحده كما وحد الأواه و هو الله لا إله إلا لله لا إله إلا لله ولا صانع
لما عد له وسواه أرسل محمدا علما للاسلام وإماما للحكام ومسددا للدرءاء
ومعطل أحكام ود وسواع أعلم وعلم وحكم وأحكم أصل الأصول ومهد وأكد
الموعود وأوعد أوصل الله له الأكرام وأودع روحه السلام ورحم آله وأهله الكرام
ما لمع رائل وملع دال وطلع هلال وسمع اهلال.

اعملوا رعاكم الله اصالح الأعمال واسلكوا مسالك الحلال واطرحوا الحرام ودعوه
واسمعوا أمر الله وعوه وصلوا الأرحام وراعوها وعاصوا الأهواء وادعوها وصاهروا
أهل الصلاح والورع وصارموا رهط اللهب والطمع ومصاهركم أظهر الأحرار مولدا
وأسراهم سؤددا وأحلامهم موردا وها هو أمكم وحل حرمكم مملكا عروسكم
المكرمه وماهر لها كما مهر رسول الله أم سلمه وهو أكرم صهر أودع الأولاد
وملك ما أراد وماسها مملكه ولا وهم ولا وكس ملاحمه ولا وصم أسأل الله لكم
احماد وصاله ودوام اسعاده وألهم كلا اصلاح حاله والاعداد لمآله ومعاده وله
الحمد السرمد والمدح لرسوله أحمد (ص).