

### Råd för att bekämpa *riya'*

□ En person som lider av denna allvarliga sjukdom är oftast inte medveten om att det har trängt hans personlighet och därmed gjort hans gärningar värdelösa. Djävulen och jagets lockande är så subtila och mänsklighetens väg är så känslig att såvida han inte är väldigt själv vaksam kan han inte förstå denna inneboende ondska. Han föreställer sig att hans handlingar är för att behaga Gud, men tjänar i verkligheten sina egna intressen. Var din egen läkare och granska dig själv regelbundet för de verkliga syftena bakom dina goda handlingar, ord och dyrkan. Känner du samma glöd i att göra goda gärningar som att be eller fasta när du är ensam eller när dessa gärningar inte är kända för någon? Utför du goda handlingar bara för att tjäna nöjet av endast Gud? Känner du en önskan av dina vänner att tacka dig för dina goda gärningar, intellektuella strävanden, långa böner och fromhet? Hur känner du när du inte får beröm för en viss god handling? Jämför dina känslor när du utför en åtgärd i offentlighet och sedan gör samma handling när risken för att det bli sedd av andra är minst. Om, Gud förbjude, du är ivrig att göra en handling av godhet eller dyrkan mer när du är i sällskap med dina vänner eller offentligt eller när det finns en större chans att du blir sedd eller berömd, anse dig då vara ett offer av *riya'*.

□ Om du förvärvar kunskap och faller offer för *riya* så kommer du att önska att få en viktig position i ögonen på forskare eller hederliga män genom att lösa ett viktigt problem eller presentera ett ämne på ett unikt sätt för att bli fokus för deras uppmärksamhet för att få applåder från dem och beröm av allmänheten under en sammankomst. Fråga dig själv: Om en vän till mig eller någon annan hade gjort samma bedrift framför andra eller gjort det på ett bättre sätt, skulle jag ha känt på samma sätt? Var denna åtgärd till mig bara för Gud?

□ Ta ett stadigt steg för att bli av med *riya* för det leder dig till helvetet. Utrota önskan att få beröm av varelser för de gärningar som görs för Guds skull. Ha alla dina handlingar som en plikt mot Gud.

□ Kämpa din lust att utföra dygd och tillbedjan offentligt eller där det finns en chans att få beröm tills denna benägenhet helt elimineras från ditt hjärta. Be ofta till Gud den Allsmåktige för att rena ditt hjärta från polyteism och hyckleris fläckar och att rengöra rosten av kärlek till världen som är källan till alla laster.

### Slutsats:

□ Profeten (s) sade: "**Den som utför en handling som är omtyckt av Gud för att visa upp för människor och i hemlighet visar kvalitéer som inte är omtyckta av Gud, han skall möta vrede och Guds vrede.**" [Al-Hurr al-'Amili, *al-Wasa'il*, v.1, p.69]

För att veta mer om autentisk Islam, besök:

<http://al-islam.org/faq>

... *Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak för att ses och berömmas av människorna men har sällan Gud i tankarna.*

(Koranen, 4: 142)

Imam Sadiq (a) sade: "Riya i alla dess former uppgår till shirk (polyteism). Sannerligen, den som arbetar för folket, hans belöning ligger hos dem och den som arbetar för Gud, hans belöning ligger med Gud." [Al-Kulayni, *al-Kafi*, vol. 2, p. 402]

Sjärens Sjukdomar ...

# Låtsas Dygdhet (*riya'*)

Imam Sadiq (a) sade att Amir al mu'minin Ali ibn Abi Talib (a) sade: "Det finns tre utmärkande egenskaper hos den som är van vid *riya*: Han uttrycker glädje och munterhet när han blir hälsad av människor, han blir glädjelös och tystlåten när han är ensam och han vill prisas för allt han gör. "

[Al-Kulayni, *al-Kafi*, vol. 2, p. 295]

## Vad är *riya'*?

*Riya'* betyder att falskeligen verka vara dygdig, godmodig och en sann troende framför människor för att tjäna deras respekt och beundran eller för att få ett gott rykte bland dem. Det skiljer sig från hyckleri (*nifaq*) att en hycklare hittar på integritet, uppriktighet, dygd, ärlighet och fromhet utan uppriktig avsikt att förvärva dessa egenskaper för Guds skull medan en person med *riya* förvärvar dessa goda egenskaper för den skull behaga Gud men utför senare goda gärningar för att få respekt och gott rykte bland folk.

## Stadier av *riya'*

□ Det första steget: En person gör en uppvisning av sin religiösa övertygelse och visar upp sin kunskap om religiösa läror för att projicera sig själv som en ärlig person i ögonen på folk för att få deras förtroende och respekt. Till exempel försöker han göra en uppvisning av sin tillit till Gud samt Hans makt och säger att han inte tror på något som är utom Honom. När förtröstan på Gud eller underkastelse av Guds vilja diskuteras, viftar han på huvudet i bekräftelse med en suck och därmed vilseleder människor som ger ett intryck av att han är en sann troende. Detta stadium av *riya* ses också i en person som utrotar falska föreställningar från sitt hjärta och genom en sådan rening vill nå makt och respekt hos människor genom att göra en öppen eller dold visning av sin renhet. Till exempel när *nifaq* (hyckleri) nämns, kommer hans uttalanden eller gester vara lik en person som har renats av det. Det andra steget: Individens visar sin fromhet och dygdiga gärningar och betar sig sedan på ett sådant sätt som om han är fri från alla laster. Syftet bakom dessa åtgärder är att vinna förtroendet hos andra. Till exempel kan en person ge välgörenhet eller göra anspråk på stor andlighet för att vinna respekt och beröm. Det tredje steget: Den är märkt av en individs öppna uppvisning av de föreskrivna formerna av dyrkan och goda gärningar framför andra människor på rent rationella grunder och med avsikt att framstå som en person som strikt följer de religiösa kommandon eller avstår från onda gärningar. Han vill alltså vinna människors hjärtan och locka deras uppmärksamhet mot sig själv i religionens namn. Till exempel kan en person observera obligatoriska böner strikt i tid eller be böner natt för att bli känd som dygdig och Gud fruktig av sin vänkrets eller vanligt folk.

## Fördande effekter av *riya'*.....

□ En person som lider av *riya'* inser inte att även om han tjänar världslig berömmelse bland människor, forskare eller eliten kommer han att falla i onåd i ögonen på konungarnas Konung, och hans handlingar kommer att leda honom till Sijjin (den lägsta nivån av helvetet). *Riya'* ofta tillsammans med andra allvarliga moraliska laster. En av dessa laster är *sum'ah*, vilket betyder att muntligt

överföra sina goda egenskaper till människors öron i syfte att attrahera dem och publicera sig. En person med *riya* gillar oftast att förödmjuka andra och sårar bröder och systrar-i-tron. Han är ofta oförsämd mot en from person och betar sig stolt med honom för att bevisa sig vara mer dygdig.

- Om *riya'* växer under en lång tid i en människas hjärta leder det honom till att bli en hycklare. Var och en av de laster som nämns ovan är tillräckligt för att hamna i helvetet. Det anges i återberättelserna om personen som brukade *riya*, dvs den person som visar sin hängivenhet, hög religiös status, kunskap, predikan, ledning av böner, fastar och andra fromma gärningar för att få respekt i människors hjärtan istället för att verkligen söka belöning från Gud, är en polyteist (mushrik). Hans idoldyrkan (shirk) bekräftas av Koranen och traditioner av den Heliga Profeten (s) och därför är hans synd oförlåtlig. Imam Sadiq (a) frågades om den Allsmäktiges ord att '*den som önskar att möta sin Skapare, han bör utföra dygdiga gärningar och inte tillskriva någon partner till Gud i sin dyrkan,*' (18:110) sökandes en förklaring
- Imam al-Sadiq (a) svarade, '**De rättsakter av en person som utför goda gärningar, inte för att välsignas med synen av sin Gud utan syftar till att betraktas som from av folket och att folk bör veta om hans gärningar [kommer att orsaka den personen att] räknas som polyteister som tillskriver partners till Gud.**' Imamen (a) fortsatte: '**Det finns ingen i världen som har dolt sina goda gärningar och Gud inte har uppenbarat dem. Och det finns ingen i världen som skulle kunna dölja sina onda gärningar för alltid för han kommer att exponeras av Gud innan han går bort från världen.**' [Al-Kulayni, *al-Kafi*, vol. 2, p. 453]

## De troende och awliyaas stationer varierar

De som förvärvar dygder och ger upp synder grupperas med Guds helgon och vänner (awliya 'Allah). Liksom för andra individer är naturen av deras synder och dygder bestäms av den andliga stationen som de tillhör. Egenskaper som betraktas som dygder för människor i en lägre station kan uppfattas som synd av dem av en högre station. Uppriktighet (Ikhlas) är det högsta stadiet av frihet från *riya'* och är en distinkt kvalitet av Guds vänner. Vanliga människor har i allmänhet en naturlig tendens att göra sina dygder kända inför andra. Medan det inte skadar sin tro (iman) eller uppriktighet (Ikhlas), anses samma egenskap vara en brist i fråga om att vara Guds vän. Och på grund av sin närhet till gudomliga väsen kan det innebära *nifaq* eller shirk.

- Imam Baqir (a) frågades om en persons status som blev glad när andra observerade goda gärningar som hans hade utfört. Imam (AS) svarade: "Det är ingen fara med det, det finns ingen som inte gillar hans goda gärningar som är kända för människor, men han borde inte utföra dem [enbart] till förmån för att locka deras beundran" [Al-Kulayni, *al-Kafi*, vol. 2, p. 297]