

Vraag: Maar hoe zit het met die overleveringen die zeggen dat een aantal van de geopenbaarde verzen niet langer tot de Qur'an behoren?

De Shi'ah geloven niet in de immuniteit van welke schrijver, commentator of verteller dan ook voor fouten en daarom beschouwen ze niet elke verzameling van *hadith* als compleet betrouwbaar en correct. Het enige boek dat compleet ongevoelig voor wat voor fout dan ook is, is de Qur'an. Deze overleveringen worden over het algemeen als zwak beschouwd of geïnterpreteerd als verwijzend naar openbaringen buiten de Qur'an.

- ❑ Het is interessant onder de aandacht te brengen dat er talrijke overleveringen zijn vermeld in *Sahih al-Bukhari* en *Sahih Muslim* die beweren dat vele verzen van de Qur'an ontbreken. [Al-Bukhari, *Al-Sahih*, vol. 8 blz. 208; Muslim, *Al-Sahih*, vol. 3 blz. 1317]
- ❑ Dat niet alleen, deze Sunni verhalen beweren dat twee hoofdstukken uit de Qur'an ontbreken, waarvan één gelijk is in lengte aan het Hoofdstuk al-Bara'ah (hoofdstuk 9)!!! [Muslim, *Al-Sahih*, Kitab al-Zakat, vol. 2 blz. 726]
- ❑ Een aantal Sunni overleveringen stelt zelfs dat het Hoofdstuk al-Ahzab (hoofdstuk 33) net zo lang was als het Hoofdstuk al-Baqarah (hoofdstuk 2)!!! Het Hoofdstuk al-Baqarah is het langste Hoofdstuk in de Qur'an. De overleveringen in *Sahih al-Bukhari* en *Muslim* geven zelfs sommige van de ontbrekende verzen weer. [Al-Bukhari, *Al-Sahih*, vol. 8 blz. 208]

Toch beschuldigen de Shi'ah de Sunni broeders en zusters er gelukkig nooit van te geloven dat de Qur'an niet compleet is. Wij zeggen dat deze Sunni verhalen dan wel zwak, dan wel verzonnen zijn.

Conclusie:

"Het is ons geloof dat de Qur'an die Allah openbaarde aan Zijn Profeet Mohammed (s) (dezelfde) is (als) die ene tussen de twee kaften (*daffatayn*). En die is in de handen van de mensen en het is niet groter in omvang dan dat ... **En hij die verzekert dat wij zeggen dat het groter in omvang is dan dit (de huidige tekst) is een leugenaar.**"

[As-Saduq, *Kitabu'l-I'tiqadat* (Teheran: 1370 AH) blz. 63; Engelse vertaling, *The Shi'ite Creed*, tr. A.A.A. Fyzee (Calcutta: 1942) blz. 85]

Om meer te weten te komen over authentieke Islam, bezoek:
<http://al-islam.org/faq/>

v1.0

*Voorwaar Wij hebben deze Vermaning (Qur'an)
nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.
(Qur'an: Hoofdstuk 15, Vers 9)*

Geloven Shi'ah in een Andere Qur'an?

De Shi'ah worden er regelmatig van beschuldigd te geloven in *Tahrif* in de Qur'an, wat betekent geloven dat er met de Qur'an geknoeid is en dat het niet dezelfde is als die aan de Profeet (s) is geopenbaard.

DIT IS NIET WAAR !!!

Alle grote Twaalfder Shi'ah geleerden van de vroegste periode tot deze tijd hebben geloofd in het complete behoud van de Qur'an. Een aantal beroemde vroege Shi'ah geleerden, die dit geloof duidelijk in hun boeken hebben geuit:

- Shaykh al-Saduq (d. 381 AH), *Kitabu'l-I'tiqadat*, (Teheran, 1370) blz. 63.
 - Shaykh al-Mufid (d. 413 AH), *Awa'ilu l-Maqalat*, blz. 55-6;
 - Sharif al-Murtada (d. 436 AH), *Bahru 'l-Fawa'id* (Teheran, 1314) blz. 69;
 - Shaykh at-Tusi (d. 460 AH), *Tafsir at-Tibyan*, (Najaf, 1376), vol 1 blz. 3;
 - Shaykh at-Tabrasi (d. 548), *Majma'u 'l-Bayan*, (Libanon), vol. 1 blz. 15.
- Een aantal van de latere geleerden, die dezelfde zienswijze hebben, zijn:
- Muhammad Muhsin al-Fayd al-Kashani (d. 1019 AH), *Al-Wafi*, vol. 1 blz. 273-4, en *al-'Asfa fi Tafsir al-Qur'an*, blz. 348;
 - Muhammad Baqir al-Majlisi (d. 1111 AH), *Bihar al-'Anwar*, vol. 89 blz. 75

Dit geloof heeft ononderbroken voortgeduurd tot de huidige tijd. Shi'ah geleerden van deze eeuw, die het geloof hebben herhaald dat de Qur'an volledig beschermd is en onveranderd, omvatten namen als Sayyid Muhsin al-Amin al-'Amili (d. 1371 AH); Sayyid Sharaf al-Din al-Musawi (d. 1377 AH.); Shaykh Muhammad Husayn Kashif al-Ghita' (d. 1373 AH); Sayyid Muhsin al-Hakim (d. 1390 AH); 'Allamah al-Tabataba'i (d. 1402 AH); Sayyid Ruhullah al-Khumayni (d. 1409 AH); Sayyid Abu al-Qasim al-Khu'i (d. 1413 AH) en Sayyid Muhammad Rida al-Gulpaygani (d. 1414 AH).

Dit is natuurlijk geen volledige lijst.

Vraag: Maar hoe zit het met de Shi'ah voor deze geleerden, geloofden zij niet allen in *tahrif*?

Helemaal niet! Kijk naar het voorbeeld van **'Ubaydullah b. Musa al-'Absi** (120-213 AH), een toegewijd Shi'ah geleerde wiens vertellingen over de Imams gevonden kunnen worden in de beroemde Shi'ah hadith verzamelwerken als *al-Tahdhib* en *al-Istibsar*. Laten we nu eens kijken wat een aantal Sunni geleerden over hem te zeggen hebben:

- "... een vroom man, één van de belangrijke Shi'ah geleerden ... hij werd betrouwbaar geacht door Yahya b. Ma'in, Abu Hatim zei dat hij betrouwbaar, te vertrouwen was ... al-'Ijli zei dat hij een autoriteit was op het gebied van de Qur'an..."
[Al-Dhahabi, *Tadhkirat al-Huffaz* (Haydarabad, 1333 AH), vol. 1 blz. 322]
- "... hij was een imam in fiqh en hadith en Qur'an, gekenmerkt door vroomheid en rechtvaardigheid, maar hij was één van de leiders van de Shi'ah."
[Ibn al-'Imad al-Hanbali, *Shadharat al-Dhahab* (Cairo, 1350 AH), vol. 2 blz. 29]

Geen van deze Sunni geleerden zouden hem hebben geprezen om zijn

kennis over de Qur'an, als ze dachten dat hij in een andere Qur'an geloofde!!!

En 'Ubaydullah werd zo betrouwbaar geacht, ondanks dat hij een Shi'ah was, dat de beroemde Sunni overlevertaars al-Bukhari en Muslim, alsook vele anderen, talloze overleveringen van hem verhaalden in hun hadith verzamelingen!

[*The Creed of the Imaam of Hadeeth al-Bukhari* (Salafi Publications, GB, 1997), blz. 87-89]

Vraag: Geloven de Shi'ah niet in *Mushaf Fatimah* wat drie maal de omvang is van de Qur'an?

De Qur'an is een *Mushaf* (boek), maar elk boek is niet noodzakelijk de Qur'an! Er is geen Qur'an van Fatimah! *Mushaf Fatimah* was een boek geschreven of gedictieerd door Fatimah (a) na de dood van de Profeet (s). Het is geen deel van de Qur'an en heeft **niets** te maken met Allah's geboden of wettelijke regels.

Vraag: Maar zijn er geen overleveringen in Shi'ah verzamelwerken die verzen van de Qur'an noemen die meer woorden bevatten dan we tegenwoordig hebben?

Er is een aantal voorbeelden waar extra woorden zijn aangeduid, alleen bedoeld als uitleg, ze impliceren niet dat de oorspronkelijke tekst van de Qur'an is verdraaid. Dit gebeurt zowel in Shi'ah als in Sunni bronnen. Overweeg de volgende twee voorbeelden, beiden van beroemde Sunni commentators van de Qur'an:

"Ubayy b. Ka'b placht te lezen '...en geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen die gij van haar hebt **voor een bepaalde periode**, dit is bepaald... (Qur'an Chapter 4, Verse 24) en dit was ook de voordracht door Ibn 'Abbas."

[Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghayb* (Beirut, 1981), vol. 9 blz. 53]

[Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut, 1987), vol. 2 blz. 244]

Een voetnoot in Ibn Kathir's *Tafsir* verklaart dat de hierboven aangegeven toegevoegde woorden, die niet tot de Qur'an behoren, werden voorgedragen door deze Metgezellen van de Profeet (s) **alleen bedoeld als tafsir en verklaring**.

"Ibn Mas'ud zei: In de dagen van de Profeet (s) plachten we voor te dragen, 'O Boodschapper (Muhammad), verkondig hetgeen u van uw Heer is geopenbaard **dat 'Ali de meester is van de gelovigen** en indien gij dat niet doet, dan hebt gij Zijn boodschap niet overgebracht.' (Qur'an Hoofdstuk 5, Vers 67)

[Jalal al-Din al-Suyuti, *Durr al-Manthur*, vol. 2 blz. 298]

Ook in dit geval behoort het cursieve gedeelte zeker niet tot de tekst van de Qur'an, hoewel de Metgezel Ibn Mas'ud het op deze manier placht voor te dragen om de context van de openbaring uit te leggen.