

## Waarom is het verplicht om neer te buigen op de klei uit Karbala?

**Dat is het niet!** Maar de Shi'ah *prefereren* om neer te buigen op de aarde van Karbala, vanwege het belang dat daaraan gegeven is door de Profeet (s) en de Imams uit zijn Familie (*Ahl al-Bayt*). Na de marteldood van Imam Husayn (a), raapte zijn zoon Imam Zayn al-'Abidin (a) er wat van op, verklaarde dat het heilige stof was, en stopte het in een tas. De Imams (a) waren gewoon erop neer te buigen en er een *tasbih* uit te maken, en ze declameerden Allah's lof erop.

[Ibn Shahrashub, *al-Manaqib*, vol. 2, blz. 251]

Ze moedigden tevens de Shi'ah aan erop neer te buigen, met het begrip dat het niet verplicht was, maar met de gedachte aan een grotere beloning. De Imams (a) stonden erop dat het neerbuigen voor Allah slechts op schone aarde mocht en dat het bij voorkeur gedaan werd op de aarde van Karbala.

[al-Tusi, *Misbah al-Mutahajjad*, blz. 511]

[al-Saduq, *Man la yahduruhu'l faqih*, vol. 1, blz. 174]

Een lange tijd hebben de Shi'ah deze aarde bij zich gehouden. Toen, vrezend dat het onheiligt zou worden, hebben ze het in kleine plakaten of stukken gekneet, die nu *mohr* of *Turbah* genoemd worden. Tijdens het bidden buigen we erop neer, niet als een verplichte daad, maar met het oog op de speciale betekenis ervan. Wanneer we geen pure aarde bij ons hebben, buigen we neer op schone grond, of iets dat daaraan ontsproten is.

Het is jammer dat sommige mensen boosaardig volhouden dat de Shi'ah stenen aanbidden of dat ze Husayn (a) aanbidden. De waarheid is dat we alleen Allah aanbidden door neer te buigen *op* en niet *tot* de *Turbah*. En we aanbidden nooit Imam Husayn, Imam Ali, of de Profeet Mohamed (s). We aanbidden alleen Allah, en het is volgens het gebod van Allah dat we alleen neerbuigen op pure aarde.

### Conclusie:

Dit is de reden waarom Shi'ah Moslims kleine plakaten met zich meedragen, gewoonlijk gemaakt van de aarde van Karbala, dat hen in staat stelt neer te buigen op dit ten zeerste aanbevolen voorwerp en de *sunnah* van de Profeet (s) te volgen.

**Om meer te weten te komen over authentieke Islam, bezoek:**

<http://al-islam.org/faq/>

v1.0

*Maar verheerlijk uw Heer met de lof die Hem toekomt en behoort tot degenen die zich ter aarde werpen*  
(Koran 15:98)

# Waarom buigen de Shi'ah neer op de *Turbah* ?

De Shi'ah Moslims verkiezen neer te buigen op een klein blokje aarde, een *Turbah* genaamd, die gewoonlijk is gemaakt van klei uit het land van Karbala in Irak.

Volgens de Shi'ah Ja'fari *fiqh* – wat één van de vijf belangrijkste stromingen in de rechten in Islam is – moet het neerbuigen gedaan worden op pure aarde of wat erop groeit, gegeven dat het niet gegeten of gedragen is. Dit omvat stof, steen, zand en gras, gegeven dat het geen mineraal is. Neerbuigen op papier is toegestaan, omdat het gemaakt is van materiaal dat in de aarde groeit, maar op kleding of kleden niet.

De rechtsgeleerden van alle Sunni stromingen in de rechten stemmen in met de geldigheid van neerbuigen op de aarde en wat erop groeit.

## Hebben de Profeet (s) en zijn Gezellen dit ooit gedaan?

Bidden op de grond was zeker de praktijk van de Profeet (S) en diegenen om hem heen.

- Abu Sa'id al-Khudri vertelde: Ik zag Allah's Apostel neerbuigen in modder en water en zag het spoor van modder op zijn voorhoofd.  
[Al-Bukhari, *Sahih* (Engelse vertaling), vol. 1, boek 12, nr. 798; vol. 3, boek 33, nr. 244]
- Anas bin Malik vertelde: We waren gewoon met de Profeet te bidden in de verzengende hitte, en als iemand van ons zijn gezicht niet op de grond kon plaatsen (vanwege de hitte) dan placht hij zijn kleren te spreiden en over hen heen te buigen.  
[Al-Bukhari, *Sahih* (Engelse vertaling), vol. 2, boek 22, nr. 299]

Volgens deze *hadith* plachten de Profeet (s) en zijn Gezellen alleen in uitzonderlijke gevallen neer te buigen op kleding.

De Profeet (s) had ook een *Khumra* waarop hij zijn voorhoofd legde tijdens het neerbuigen.

- Maymuna vertelde: Allah's Apostel was gewoon te bidden op een *Khumra*.  
[Al-Bukhari, *Sahih* (Engelse vertaling), vol. 1, boek 8, nr. 378]
- Volgens al-Shawkani, een beroemd Sunni geleerde, hebben meer dan tien Gezellen van de Profeet (s) overleveringen verhaald die zijn prosternatie op een *Khumrah* noemden. En hij somt alle Sunni bronnen op die deze overleveringen hebben vastgelegd, inclusief **Sahih Muslim**, **Sahih al-Tirmidhi**, **Sunan Abu Dawud**, **Sunan al-Nasa'i** en vele anderen.  
[Al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, Hoofdstuk over Prosternatie op de Khumrah, vol. 2, blz. 128]

## Wat is nou een *khumrah* ?

- Een kleine mat groot genoeg voor het gezicht en de handen voor het neerbuigen tijdens gebeden. [Al-Bukhari, *Sahih* (Engelse vertaling), vol. 1, boek 8, nr. 376 (zoals tussen haakjes uitgelegd door de vertaler)]  
Ibn al-'Athir, een andere beroemde Sunni geleerde, heeft in zijn *Jami al-'Usul* geschreven:
- "*Khumra* is [zoals dat] waarop de Shi'ah van onze tijd hun buigingen maken." [Ibn al-'Athir, *Jami' al-'Usul*, (Cairo, 1969), vol. 5, blz. 467]
- "*Khumra* is een kleine mat gemaakt van palmvezels of ander materiaal... en het is als datgene wat de Shi'ah gebruiken voor het neerbuigen."  
[*Talhhis al-Sihah*, blz. 81]

## Maar waarom de aarde van Karbala?

De speciale kenmerken van de grond van Karbala (Irak) waren bekend en er werd speciale aandacht aan gegeven ten tijde van de Profeet (s) alsook in latere tijden:

- Umm Salama zegt: Ik zag Husayn (a) op schoot bij zijn grootvader, de Profeet (s) zitten, die een rood blokje aarde in zijn hand hield. De Profeet (s) kuste het stof en huilde. Ik vroeg hem wat die aarde was. De Profeet (s) zei: "Gabriel heeft me verteld dat mijn zoon, deze Husayn, vermoord zal worden in Irak. Hij heeft me deze aarde gebracht uit dat land. Ik huil om het lijden dat mijn Husayn zal overkomen." Toen gaf de Profeet (s) het stof aan Umm Salama en zei tot haar: "Als je deze aarde in bloed ziet veranderen, zal je weten dat mijn Husayn is vermoord." Umm Salama bewaarde de aarde in een fles en waakte erover tot ze op de dag van Ashura, de 10<sup>de</sup> van Muharram 61 A.H., zag dat het in bloed veranderde. Toen wist ze dat Husayn bin Ali (a) de marteldood was gestorven.  
[al-Hakim, *al-Mustadrak*, vol. 4, blz. 398]  
[al-Dhahabi, *Siyar a'lam al-nubala'*, vol. 3, blz. 194]  
[Ibn Kathir, *al-Bidayah wa'l-nihayah*, vol. 6, blz. 230]  
[al-Suyuti, *Khasa'is al-kubra*, vol. 2, blz. 450; *Jam' al-Jawami*, vol. 1, blz. 26]  
[Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdhib al-tahdhib*, vol. 2, blz. 346]
- 'Ali ibn Abi Talib passeerde Karbala na de slag van Siffin. Hij nam een handjevol aarde en riep uit: 'Ah, ah, op deze plek zullen een aantal mannen geveld worden en zij zullen het Paradijs binnengaan zonder afrekening!' [Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdhib al-tahdhib*, vol. 2, blz. 348]